

# EKLÅNGEN FÖRR OCH NU

Information från projektgruppen Nr. 2 Mars 2010



Eklången för sextio år sedan

Det här flygfotot över Eklången kan dateras till mellan 1936 och 1943.

Eftersom järnvägen är elektrifierad så är fotot taget efter 1936. "Blombacka" är inte byggt så det bör

vara före år 1943. Längst till höger ligger "Grinda". Uppe till vänster vid järnvägsövergången syns "Alberga".

## KARLSRO VID SEKELSKIFTET

Foto från "Karlsro" i början av 1900-talet där, Klara Gustavsson, född Lindeberg och hennes far Johan Alfred Lindeberg bodde några år efter att de flyttat från Grönlund och innan de flyttade till Runehäll. Framför dem står "Tilda och Jonsson" som det står skrivet på kortets baksida.

(Foto och uppgifter insända av Margareta Bergqvist som släktforskat om sina anfäder från Eklången)







# NÄR EKLÅNGENS GÅRD SÅLDES FÖR 71 000 KRONOR

Fotot på Eklångens Gård är från 1898. Huset är då en enplansvilla.

## ” FÖRSÄLJNING EKLÅNGENS GÅRD

Kungörelse. Genom offentlig auktion, som förrättas uti Tingshuset i Eskilstuna onsdagen den 25 nästa september klock 12 på dagen, försäljes egendomen Eklången, 1 mtl frälse med därtill hörande: 5 dagsverkstorp och skattlagda torpen Hylläng, Fiskartorp och Bråten, belägna uti Ärila socken av Södermanlands län i en naturskön trakt invid sjön Eklången, 2½ mil från Eskilstuna, 1 ¾ mil från Malmköping, 2 mil från Hållsta järnvägsstation och ½ mil från kvarn.

Eklången är bebyggd med en huvudbyggnad och tvenne flygelbyggnader innehållande tillsammans 11 rum, förutom skafferier, garderober och förstugor, och äro omgivna av en väl vårdad trädgård som går in-

till sjön, dessutom finnes bostäder för tjänstefolk samt behövliga uthus, allt i ordentligt skick, likaså äro torpen var för sig väl bebyggda. Egendomen försäljes i fyra lotter och i den ordning de här nedan äro uppräknade.

1:0 Eklången, med fem torp, som hava en areal av 5 tnl åker, 42 tnl äng, 840 tnl backar, hag- och skogsmark.

2:0 Hylläng, som ligger i sambruk med Eklången, har omkring 29 tnl åker, 48 tnl äng, till större delen landvinning i den så kallade Flättsjön samt 40 tnl backar och hagmark.

3:0 Bråten har omkring 28 tnl åker, 10 tnl äng och 28 tnl backar och hagmark.

4:0 Fiskartorp har omkring 14 tnl åker, 10 tnl äng och 82 tnl backar och hagmark. Löv- och barrskog finnes utöver egendomens behov, även som rikt fiske i den närbelägna sjön. Sedan de 4 lotterna var för sig blivit utropade, utbjudes egendomen i sin helhet. Tillträde får ske 14 mars 1879, med utsått höstgröda. Köparen erlägger vid klubb- laget 5% av köpeskillingen och för återstoden ställes säkerhet. 1 timmas prövningstid av de gjorda anbuden förbehålles. Vidare tillkännagives vid auktionstillfället, även som närmare upplysningar om egendomen meddelas av dess förvaltare samt av undertecknad.

Hamra den 8 augusti 1878  
C. Andersson.”

(Avskrift av annons i Strengnäs Tidning 14 september 1878. Insänt av Margareta Bergqvist)

## Bakgrund:

I mantalslängden 1838 stod inspektoren Lars Setterlund som ensam ägare till Eklången.

Patron Lars Setterlund och hans fru, Sara Setterlund, född Lindqvist, var barnlösa och skrev ett inbördes testamente 1875 där inkomster av en försäljning av gården skulle fördelas till olika ändamål.

Sara Setterlund avled den 13 november 1876, och maken följde henne den 7 april 1878.

Kyrkoherden C. G. Tillman i Sköllersta och kronofogden på orten, Otto Wennström, fick såsom gode män under förmyndarens ansvar, överta och vårda all den egendom som Lars Setterlund efterlämnat.

Enligt bifogade avskrift av annons i "Strengnäs Tidning" försäljs Eklången på auktion den 14 september 1878.

Per-Erik Pehrsson köpte gården för 71 000 kronor den 14 februari 1882.

Gården arrenderades av Per-Erik Pehrssons son, Johan Pettersson, från 1882 och han ärvde gården 1888. Johan Pettersson bytte så småningom namn till Ekesiö.

Källa: "Eklången. En gammal sörmlandsgård i Ärla socken av Östra Rekarne Härad, Livdegingets Domsaga. Ägarelängder åren 1279-1908 sammanställd av Major Gunnar Ekesiö" utgiven 1970. Gunnar Ekesiö var son till Johan Pettersson.

## Auktion vid Eklångens gård 1934

Eklångens gård såldes 1934. I samband med försäljningen ordnades en gårdsauktion.

Annonsen är ur Strengnäs Tidning.

Edit Hallberg köpte gården av Gustaf Eriksson.

# Auktion.

Genom offentlig auktion som för-  
rättas på **EKLÅNGENS GÅRD**, 1/2 km.  
från Eklångens station, **Fredagen**  
**den 9 Mars 1934 kl. 3 em.**, låter  
undertecknad försälja:

**Ardennerhästar:** 1 med AB prem.  
sto, 5 år, dr. e. Bisqui de R., 1 sto, 4 år,  
prem., 1 sto, 2 år, och 1 sto, 1 år, de  
tre sistnämnda fem leds härst., 1 va-  
lack, 3 år, och 1 hingstföl.

**Nötkreatur och svin:** 4 st. tjurkal-  
var, ålder 1 $\frac{1}{4}$  år—3 veckor. Besätt-  
ningen reaktionsfri. 12 st. grisar, 8  
veckor, sogrisar passande till avel.

**Maskiner:** 3 1/2' Munktells tröskv.,  
med matarapp., halm- och bossfläkt,  
3 mindre el. motorer monterade till  
slipsten, hackelsemaskin o. 2' kvarn;  
kakkross och 2 st. gödselvattenpum-  
par, därav en för motor, 5 st. Omega  
mjölkmaskiner, separatorer.

**Spannmål:** 1,000 kg. Diamantvete  
och 1,000 kg. Thule II vete.

**Diverse:** Roddbåt, ryssjor, not och  
kräftburar, tvättmaskin, kommoder,  
el. armatur, stör, stänger, björk- och  
ekplank, något tegel m. m.

Vederhäftiga köpare erhålla 6 mån.  
kredit. Kontant betalare lämnas 3 %  
kassa. Äganderätten till försald va-  
ra förbehålles till dess densamma bli-  
vit till fullo betald.

**GUST. ERIKSSON.**

Tel. Eklången 6.

Klippet insänt av Margareta Bergqvist





# SSU-KLUBB I EKLÅNGEN

Den 19 november 1933 bildades en Socialdemokratisk ungdomsklubb i Eklången.

Ärlaklubbens ordförande, Allan Ohlsson, höll i klubban vid det konstituerande mötet på Långgölet. Av handlingarna att döma existerade klubben fram till 1937.

De första medlemmarna var Ewald Eriksson, Sven Karlsson, Nils Karlsson, Harry Johansson, Ture Gustavsson, Valter Johansson, Gösta Pettersson, Harald Karlsson, Edit Gustavsson, Aina Forsberg och William Johansson.

Harald Karlsson valdes till ordförande, William Johansson till vice ordf., Ewald Eriksson till sekreterare och Harry Johansson till kassör.

Månadsavgiften fastställdes till 35 öre för manlig medlem och 25 för kvinnlig.

Man beslöt att ha möte en gång i månaden.

På mötet den 19 januari 1934 valdes nya medlemmar in: Albin Eriksson, Karl Hjälms, Ernst Lindgren, Lennart Englund.

En ny ordförande valdes: Gösta Pettersson. Och två styrelsesuppleanter tillträdde: Lennart Englund och Ernst Lindgren.

Mötena hölls för det mesta i Långgölet men ibland även i Frideborg.

Nya medlemmar tillkom efter hand. Vera Blomberg, Axel Johansson, Elvy Gustavsson, Elsa Ruden, Helge Sjödin, Majken Sahlin, Edit Erlandsson, Erik Karlsson, Gustav Karlsson.

Enligt medlemsmatrikeln hade föreningen antagit 46 medlemmar under verksamhetsperioden 1933-1937. Men en del uteslöts under tiden antagligen på grund av bristande betalning.

Mötena innehöll formalia samt ett kulturellt inslag då någon medlem läste en dikt eller talade kring någon bok. Det sjöngs också på sammanträdena. I början "Internationalen", senare andra sånger. I protokollet står bara "Sjöngs nr 4." Hänvisningarna avser antagligen något sånghäfte eller sångbok som SSU centralt givit ut. Vid andra mötet beslöts att kaffe skulle serveras och två medlemmar fick till uppgift att ordna med det. Efter ytterligare en tid avsattes 20 minuter av mötestiden för kaffedrickning.

Vad man kan av protokollen har verksamheten inte handlat om några direkta politiska aktiviteter. En agitationsgrupp utsågs, och man rekvirerade 20 ex av tidskriften "Tiden" för försäljning, som dock verkar ha gått dåligt.

Man gjorde utflykter och ordnade fester med dans. Klubben skickade representanter till andra klubbar och till SSU-kongressen.

Den 18/4 1935 tillsattes en kommitté för att försöka få ett föreningshus till stånd i Eklången. Kommittén bestod av Gösta Pettersson, Ekenlund och Karl Årberg, Frideborg.

Nämnde Karl Åhrberg var skraddare och en lokalt känd socialdemokrat. Han bodde i Frideborg och blev så småningom landstingsman. Han var också kommunalpolitiskt aktiv i Ärla kommun, bland annat var han ordförande i kommunalnämnden, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden samt ledamot i pensionsnämnd, skolstyrelse och kommunalfullmäktige. Han var under 20 års tid landstingsman och under en kortare period även riksdagsman. En av gatorna i Ärla heter Åhrbergs väg. En gammal indelt korpral vid namn Åhrberg, bodde tidigare på Dalsäng. Kan han vara fader till landstingsmannen?



Valters holme. Foto: Jörgen Halling.

Redan innan SSU-klubben bildades i Eklången 1933 hade ungdomsorganisationen anknytning hit. Den Socialdemokratiska ungdomsklubben "Aktiv", i Eskilstuna, fick – genom donation – en hel ö, Valters holme, i Eklången 1920/21.

Ön, som tidigare hette "Stensholm", är fortfarande i Eskilstuna SSU:s ägo.

Källor:

Eklångens socialdemokratiska ungdomsklubb , volym nr 5058 - Två protokollsböcker, en kassabok och en medlemsmatrikel från Eklångens Socialdemokratiska Ungdomsklubb, Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm. "Ärlaboken" Eskilstuna 1954, sid: 121 och 232 -234.



Huvudbyggnaden på Valters holme.

Foto: Jörgen Halling.



Fredrik Petterssons, alias "Villa-Pelles", hus Ludvigsborg eller "Strömgrens" som det senare kom att heta i Eklången. Stamfastigheten låg tvärs över vägen där hans dotter och måg bodde. Fredrik kallades kanske Villa-Pelle för att han byggde villan Ludvigsborg där han bodde tillsammans med sin andra hustru Clara Åhrberg. Hon var änka när hon gifte sig med änkingen Villa-Pelle som flyttat från Söräng. På fotot syns "Villa-Pelle" och hans hustru Clara Åhrberg sittande på bänken framför verandan, övriga är okända.

Yngsta dottern Gerda, gifte sig med Erik Olsson, köpte Ludvigsborg omkr. 1920 och fick barnen

Bengt och Irma. De drev lantbruket och dessutom ett litet slakteri och torgförde köttvaror i Eskilstuna. (Vilket var fullt acceptabelt på 20 och 30-talen.)

Efter Olssons ägde Oskar Strömgren huset under 1940-talet och sedermera Nils Friberg.

Huset har under årens lopp byggts om en del. Verandan är borta, liksom takkuporna.

Numera bor Leif Söderberg där.

Foto och uppgifter insänt av Margareta Bergqvist.



# BARNDOMSMINNEN FRÅN EKLÅNGENS GÅRD

*Gustaf och Edit Eriksson köpte Eklångens Gård med Sågen 1928. De drev jordbruket och Sågen i sex år tills de sålde till Edith Hallberg 1934.*

*Gustaf och Edit hade barnen Ragnar, Gustav, Edit, Åke, Ingrid och Bengt.*

*I december 2009 träffade Fred Hallberg Bengt och Åke för en pratstund.*

*Det blir barndomsminnen eftersom bröderna var skolpojkar under de sex åren på Gården. Först Bengt som är född 1920.*

## **”Vår traktor var bättre än Koppartorps!”**

FRED: Hur många arbetade på Gården?

BENGT: Tror det var sex personer. Dem jag minns var Emil Eriksson som kom med från Ekeby och arbetade som fodermarsk. Hilmer Karlsson var förkörare han körde t.ex. mjölken till Eklångens station, Andersson och Johansson var lagårdkarlar.

Johansson hade en son, Elis, som var ett par år äldre än jag. Han flyttade till Dalarna och slog ihjäl sin fru.

Vi hade en traktor, en Bolinder Munktell nr 2. Fritz Andersson i Koppartorp hade en International.

Det var snack om att International gick fortare än vår, men det konstaterades sedan att den harvade grundare.

Bengt minns att familjen höll grisar till husbehov och att det fanns många hästar på gården. En tid fanns 7–8 föl samtidigt. Gustaf födde upp hästar till remonter, d.v.s. blivande militärhästar. Man anmälde hästarna till Strömsholm och de kom ut och inspekterade. Hästarna skulle vara oberidna annars köptes de inte.

Bengt hade en skolkamrat som hette Ragnar som var son till slaktaren Larsson och Sven som var son till Erik Söderberg som hade taxi.

– Min bror Gustav, som också kallades Hellen, och var nio år äldre än jag hade en utmärkt stövare som blev överkörd av tåget, berättar Bengt.

Pappa hade fått nys om en ”Schillerstövare” som skulle säljas i Småland. Jag fick till uppgift att hämta hunden vid tåget. Det visade sig att det var en blandning mellan jämtlandspets och draghund. Nå'n vidare jakthund var det inte. En gång när vi

var ute och jagade drev hunden en hare 50 meter. Då sa brorsan: ”Jag skjuter hundfan!”

Men jycken blev populär bland oss ungar.

– Brorsan och jag hade satt upp en bulvan alldeles intill Breviksgränsen. När vi satt i kojans och väntade på villebråd kom Breviksmågen och sköt bulvan.

Vi kunde inte åtala honom eftersom det var mindre än hundra meter från hans gräns.

## **Blev frälst för ett paket cigaretter**

FRED: Vad minns du av järnvägen och station?

BENGT: Stinsen hette Johansson. Frun i huset blev tokig och hoppade ut genom fönstret men slog inte ihjäl sig.

I Stålboga hette stinsen Svärd och han hade en beagle Rollo som vi lånade till jakten.

Mjölken transporterades på hästkärria och lastade sedan på tåget till Eskilstuna.

Bengt minns att hans far täckdikade åkern, den första på vänster sida om man kommer från Eklången.

– Jag minns att det var mycket stora stenar som togs upp.

På tal om lantbruk så gick Långgölaren en gång och plöjde med tre hästar. Det kom ett åskväder, blixten slog ner i ekipaget, två av hästarna dog men den tredje klarade sig för det var en unghäst som var oskodd. Långgölaren brände armar och händer som höll i ådret.

FRED: Hur bodde ni i huset?

BENGT: Vi bodde i de två nedersta våningarna. Om somrarna fick vi ungar bo på tredje våningen.



På 1930-talet var hästen ett arbetsredskap men också till för nöje. Ryttaren är Bengt Eriksson.

De sista åren hade mamma pensionat för att dryga ut inkomsten. Då hade vi en kokerska som hette

Dagmar Wellander. Det kom folk från Stockholm och bodde i huset.

En av de intervjuade, Bengt Eriksson, för cirka 80 år sedan. Barnet i kärran är obekant.





FRED: Minns du affärerna?

BENGT: Ja jag minns Palmqvist som var religiös. Andersson var också religiös men av en annan sort. Skräddare Åhrberg i Karlslund, han hade ont i sina ben, upplät sitt hus till pingstvännerna eller om det var det baptisterna.

Ett par äldre skolkamrater, bl.a. Göte Englund i Norrlången, slog vad om ett paket cigaretter, att de skulle frälsa sig på kvällen. De fick sina cigaretter.

– Gubben Eklund som brukade 40 tunnland på Lundby kom ibland till gården. Han hade med sig ett par hästar och hjälpte till med plöjningen.

En gång blev det stor uppståndelse då någon plötsligt ropade "En älg på hagen!". Det var ovanligt med älg på den tiden. I tumultet ramlade gubben och då folk sprang förbi sa han: "Utslaget kort ska ligga".

På vintern skördades vass till vassfabriken som sedan bands under våren och sommaren, minns Bengt.

### **Blev arg för spillt te**

FRED: Vilka människor minns du?

BENGT: På Fiskartorp bodde bröderna Karlsson där de hade smidiga ardennerhästar.

I Bråten bodde Bertil Karlsson som blev nära 90 år. David Karlsson var yngste grabben.

I Ängstorp bodde Rune Pettersson som var skolkamrat till mig.

När vi kom till Gården 1928 bodde en Normelli i övervåningen och en inspektör Hageroth nedanför.

Erik Flodmark, var ett par år äldre än jag, blev Sörmlandsmästare på femmilen på skidor.

Jag minns också Kalle Forsberg som hade ett sliperi och byggde båtar, och snickaren Nykvist som hade en måg Gösta Johnsson som spelade dragspel.

Där fanns också en lektor Dahlén från Eskilstuna som kom om somrarna (Gäststugan på Bemans nuvarande tomt).

Mehlvist hade en dotter som hette Karin som gick på Åsa folkhögskola samtidigt med mig. När vi skulle hem från Åsa blev vi kvar i Malmköping för att vänta på tåg. Under tiden besökte vi komminister Rudolf Zetterqvist. Hans fru spillde ut teet och Zetterqvist blev så arg att han gick ut. Senare fick vi höra att de skilt sig.

I Grindstugan bodde på somrarna en familj Eriksson som hade Knut Erikssons bageri sedermera Skogaholms bageri.

### **Militären var rädda för tjuren**

– Under de här åren gick jag på läroverket i Eskilstuna, så jag har inte så många minnen, berättar Åke Eriksson 93 år.

Jag bodde hos min faster i stan och for hem bara över helgerna.

Det hände då att jag hade skolkamrater med mig, som låg över, de kom gärna för att fiska kräftor, det fanns väldigt mycket kräftor i Eklången.

En kräftfångst med 25 burar kunde ge 36 tjug vilket såldes för 1:50/tjoget i Eskilstuna.

På andra sidan Eklången fanns ett badställe och där kunde vi vada fram och plocka kräftor med händerna.

Vid ett tillfälle var officerare från ett regemente i Strängnäs här på övning. De hade ställt upp sin kommunikationsradio vid magasinet. Plötsligt kom en tjur lös och alla militärerna sprang in i magasinet och gömde sig.

Edith undrade vad det var för ynkliga militärer i det svenska försvaret.

Gustaf hämtade litet gröpe och lockade tjuren till sig, tog honom i nosringen och ledde bort honom.

Jag var ensam från Eklången att gå i läroverket. Totalt var vi 41 som tog studenten 1936.

Jag cyklade till prästen Zetterqvist i Ärla prästgård för att öva upp min franska.

FRED: Varför sålde Gustaf och Edit Gården?

ÅKE: Det var kristider. Vi flyttade till Nastorp och bodde i ett enkelt hus.

### **Om föräldrarna:**

Edit Eriksson var född 1886 och avled 1976. Gustaf Eriksson föddes 1877 och avled 1946.

De kom från Ekeby gård utanför Eskilstuna när de övertog Gården.

Sedan de sålt gården flyttade Gustaf och Edit Eriksson till Nastorp som de arrenderade.

Gustaf och Edit Eriksson är morföräldrar till Gunlög Hallberg, och Edit Hallberg är farmor till Fred och Björn Hallberg.



# VERKTYGSMAKAREN I EKLÅNGEN OCH HANS FAMILJ

Finsmeden Otto Leonard Mählqvist föddes i Kjula på gården Kjulstaholm belägen i trakten av Eskilstuna flygplats norra banända. Han var son till instrumentmakare Frans Otto Leonard Mählqvist med makan Johanna. Sonen lärde sig yrket av fadern men var tvungen att ta gesällbrev för att starta egen verksamhet. Efter ett mellanspel på industri i Eskilstuna kom han till Eklången och etablerade sin verksamhet på den fastighet (1:56) som f.n. bebos av Göran och Gunilla Nordström, med verkstad i det lilla uthuset på Tommy och Marika Gustavssons mark. På den tiden var Söderbergs, Nordströms samt Tommy och Marikas fastigheter en enda.

Leonard tillverkade operationsverktyg bl.a. tänger och blev ett känt namn inom kirurgin. Dottern Karin vårdades vid ett tillfälle i ungdomsåren på Karolinska i Sthlm och då Herbert Olivecrona gick rondan och såg namnet Mählqvist frågade han om hon möjligtvis var släkt med Leonard Mählqvist. Hon talade då om att det var hennes pappa. Olivecrona hade noterat tillverkarens namn på de verktyg han använde, och eftersom Karin kom från Eskilstuna var hans fråga berättigad.

Leonard med makan Matilda etablerade sin verksamhet på tidigt 30-tal i Eklången. De fick 4 barn en flicka och 3 pojkar. Flickan Karin blev lärarinna i Eskilstuna och en av pojkarna blev professor i USA där han avled på 1990-talet. Han var specialist på bl.a. rododendron. De övriga syskonens öden är obekanta.

Leonard Mählqvist hade två syskon, båda flickor. Den ena flickan Anna gifte sig med en man från Kjulatrakten. De flyttade till Koppartorp där Anna make Ludvig Larsson fick anställning som ladugårdskarlar. De fick 3 barn varav en flicka Margareta som var med när Eklångens byalag bildades.

Hon blev mera känd som Margit Arrebäck, boende vid Annedal som maken Arvid, bördig från Sågartorp.

*Källa till berättelsen är:*

*Alice Jansson Torshälla, syskonbarn till Leonard och 89 år den 19/11-09. Hon har svårt att gå men i övrigt pigg och vital. Nedtecknat av Roland Arrebäck*

---

## Visste du att...

- det, i augusti 1935, fångades sammanlagt 264 tjog kräftor bara på Eklångens Gård?
- det fanns 91 telefonabbonenter i Eklången år 1957?  
Automatiseringen av telefontätet i Eskilstuna började vid Eklångens Station.
- landets högsta sommartemperatur uppmätts i Eklången två gånger under 2000-talet?  
Den 7 juli 2001 med 32,7° och 9 juni 2007 med 32,9 grader.
- antalet folkbokförda i Eklången har ökat med 20 procent, från 76 personer år 2003 till 94 år 2007?



### I dag är de 61 år äldre!

Skolfoto från 1949 med elever från Koppartorps skola, i klasserna 1 och 2, samt 3-6.

Vi saknar efternamn på nr 12 Elvy och 35 Bengt som antagligen bodde i Långdal.

Vet du deras efternamn så meddela det till oss.

Naturligtvis vill vi att du också hör av dig till oss om du hittar fel eller har kompletterande information.

Här är alla eleverna

- 1 Sune Karlsson, Flättorp
- 2 Gunnar Johansson, Norrlångstugan
- 3 Hans Olsson, Björklund
- 4 Bengt Åke Gustavsson, Ängstorp
- 5 Sten Sjöldin,  
Personalbostäderna Eklångens gård
- 6 Karl Gunnar Riddersträhle, Skogsborg
- 7 Fred Hallberg, Eklångens Gård
- 8 Bernt Lindkvist, Haga
- 9 Jan Eriksson (Sandegren), Sundtorp
- 10 Stig Gustafsson, Ängstorp
- 11 Maj-Britt Hellberg, Lilla Häradsäng
- 12 Elvy ?, Långdal
- 13 Majlis Alterling, Knutsbo
- 14 Gullan Johansson, Norrlången

- 15 Margareta Olsson, Runehäll
- 16 Evy Heldring, Segersta
- 17 Ingrid Nygren, Träskaten
- 18 Elsie Karlsson, Flättorp
- 19 Elisabeth Lundin. Koppartorps skola
- 20 Monika Pettersson, Stigsäter
- 21 Finn Eriksson (Sandegren), Sundtorp
- 22 Folke Andersson, Segersta
- 23 Inga-Britt Karlsson, Koppartorp
- 24 Marianne Zettervall, Smedjan
- 25 Siv Johansson, Norrlången
- 26 Anita Johansson, Norrlången
- 27 Asta Pettersson, Neijden
- 28 Harriet Heldring, Segersta
- 29 Dolora Lundin,  
(Lärare för klass 1-2, 1949-1952),
- 30 John Eriksson,  
(Lärare för klass 3-6, 1917-1952)
- 31 Ove Eriksson, Sundtorp
- 32 Lennart Karlsson, Flättorp
- 34 Stig Pettersson, Hedmossen
- 35 Bengt ? Långdal ?
- 36 Bo Runström, Sjöändan
- 37 Rune Nygren, Treskaten
- 38 Sture Heldring, Segersta
- 39 Roland (Karlsson) Arrebäck, Annedal
- 40 Bengt Persson, Helsing



## Projektgruppen

Roland Arrebäck, 073-715 74 49 · arreback@comhem.se

Gunilla Björklund, 016-742 41 · ordochbild.gunilla@telia.com

Tommy Eklånge, 016-740 68, 0709-90 19 27 · eklanges.el@tele2.se

Urban Eriksson, 016-742 44 · urban.eriksson@d.lrf.se

Björn Hallberg, 016-741 75 · bjorn.hallberg@d.lrf.se

Fred Hallberg, 016-742 73 · fred.hallberg@telia.com

Mario Matteoni, 016-742 41 · ordochbild.mario@telia.com

Mats Önneshj, 016-741 16 · mats.onnesjo@eklangen.se

## Intresserad?

Du som är född och uppvuxen här i Eklången, eller bott här några år, har naturligtvis mycket att berätta, värt att dokumentera för vårt projekt. Varför inte börja med att skriva ner dina egna minnen?

Säkert har du också en del dokument som kan vara intressanta för projektet – foton, fastighetshand-

lingar, brev m.m. Dessa vore också värdefulla att lägga in i vår växande databas om Eklången förr och nu. Vi scannar in dem så du behåller originalen.

Har du tips om personer som vi borde intervjua om hur det var i Eklången förr?

Kontakta någon i projektgruppen!

Mer om Eklången förr och nu finns på vår bloggsida på Internet.  
Gå in på <http://eklangenfön.blogspot.com>

## EKLÅNGEN FÖRR OCH NU • NR 2

Redaktör: Mario Matteoni. Layout: Gunilla Björklund

”Eklången förr och nu” är ett projekt inom Eklångens Byalag och stöds av pengar från EU, Leader Inlandet och Jordbruksverket.



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden