

EKLÅNGEN FÖRR OCH NU

Information från projektgruppen Nr. 4 Februari 2011

Filadelfia och pingstkyrkan i Eklången

1986 bildades "Barva Kristeliga ungdomsförening". inom Ärla Baptistförsamling. Efter 25 år togs ordet "Ungdoms" bort. Föreningen hade lokal vid Långsved i Barva.

1937 ombildades Barva Kristeliga förening till en Pingstförsamling och hette "Filadelfia Barva" med verksamhet i Barva Härad, Eklången med flera platser.

Under 1940-talet flyttade en del av medlemmarna till Eklången, bl.a. Helge Johansson som byggde snickeriverkstaden vid Björkgläntan. Helge upp-
lät verkstaden till mötesverksamhet, liksom del av



Björkgläntan på femtiotalet. Verkstaden i mitten.



tomten uppe i backen där det hölls tältmöten sommartid.

Vid ett tillfälle på 50-talet besöktes mötena i Eklången av pastorer från Liberia i Afrika, där församlingen hade missionärer verksamma. Det var lite av sensation att människor med svart hudfärg besökte Eklången, så vid ett sådant tillfälle dök även eklångenbor upp som normalt inte besökte Filadelfias möten.

Då Helge på grund av hälsoskäl inte kunde ha fabriken kvar köpte församlingen Björkgläntan av honom. 1955 byggdes fabriken om till möteslokal och Eklången blev centrum för verksamheten. I samband med detta blev församlingens namn Filadelfiaförsamlingen Barva- Eklången.

Helge var känd som en mycket skicklig yrkesman. I verkstaden tillverkade han köksinredningar, dörrar, fönster med karmar och trappor. SJ var en stor beställare av proppskåp och till minkuppfödarna gjorde han tanor som användes att torka skinn på. Han flyttade till Bohuslän av hälsoskäl.

Familjen bestod av fru Signhild samt barnen Olov, David, Bengt och Marianne, av vilka sonen Olov senare kom att bli VD på tidningen Bohuslänningen.

Helge Johansson på trappan till bostadshuset Björkgläntan.

Tältmöte i Eklången



Från Åke Holmgren, församlingsspastor tillsammans med första veckans huvudtalare, pastor Hellbert Törn.

Filadelfiaförsamlingen i Eklången inledde häromkvällen en tältkampanj med tältmöten på onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar. Talare första veckan är pastor Hellbert Törn från Hallsberg. Försam-

lingens sångare och pastor Åke Holmgren medverkar under hela tältkampanjen. I nästa vecka gästas församlingen av missionär Gerard Persson. På söndag hålls också ett förmiddagsmöte.

Klipp ur Eskilstuna-Kuriren från början av 70-talet.

1954 blev Åke Holmgren pastor och var kvar som sådan till 1980 då dålig hälsa sa ifrån. 1981 slogs så församlingen samman med Filadelfia i Ärla. Även efter detta hölls regelbundna möten i Eklången men senare såldes fastigheten Björkgläntan.

Så var då cirkeln sluten. Barva Kristeliga ungdomsförening som utgick från Ärla, hade efter 85 år återigen hamnat i Ärla.

Björkgläntan köptes av Olov och Britta Ehlin 1982.

I dag bor David Reeves och Anne Lill E Flormalen-Reeves i huset som de köpte av Daniel Bäck 2009.

Den gamla verkstaden/möteslokalen köptes och byggdes om av Nicklasson/Rees och stod klart 2007. Att huset varit verkstad och församlingslokal är omöjligt att se i dag. ■

PÅ GÅNG:

■ Under våren 2011 ska projektgruppen intervjua äldre eklångenbor om deras minnen från Eklången.

■ Om du fram på vårkanten ser någon skummis som smyger omkring med kamera i trädgården så kan det vara någon ur projektgruppen.

Projektgruppen ska nämligen under våren fotografera



samtliga fastigheter i Eklången. Syftet är att ge en bild av Eklången i dag.

■ Det finns planer på att sammanställa allt material om Eklången i en bok. Projektgruppen undersöker förutsättningarna för detta.

■ Saknar du uppgifter om Eklångens historia eller om något torp eller fastighet i Eklången, hör av dig till oss vi kanske har uppgifterna i vårt arkiv.

Ekenslund på 1920-talet



Bröderna Bertil och Arne Trygg flyttade in i det gamla huset 1999.

Det gamla huset revs 2003 sedan det förfallit. Samma år byggdes en ny enplansvilla på tomten och bröderna Trygg flyttade in.

Under 1980-90-talen upplät ägaren Gunnar Tegnehag tomten till valborgs- och midsommarfirande i Eklången.

Valborgsmässofirandet fortsatte på tomten även sedan bröderna Trygg flyttat in.

2000 upphörde valborgsmässofirandet på grund av strängare brandskyddsbestämmelser.

År 2001 började eklångenborna fira midsommar på ången mellan Sågen och järnvägen.

Älgjakten



populär i Eklången

Jakt har alltid varit ett starkt fritidsintresse i Eklången.

På det här ovanliga fotot från 1910-talet är Karl Fredrik Andersson i Grindstugan ute på jakt och instruerar en yngre eklångenbo. Vem vet vi inte. (Fotot ägs av Gunnel Ewert. Karl Fredrik var hennes mormors bror)

**Har du foton eller minnen
från älgjakt i Eklången?**

Kontakta projektgruppen!

Här är ett jaktlag, någon gång på 1950-talet.

Personerna, stående från vänster:
Verkmästare Erik Erlandsson, okänd, rättare Sigge Sköldin,
stationsföreståndare Gösta Nilsson, åkerägare
Bror Erlandsson och Erik Olsson ("Slaktar-Erik").

Knästående: Sylve Hallberg.



Eklångens Byalag

Vi ser det som självklart att det finns ett ordnat bad i Eklången, att det finns en lekplats och en skridskobana, att vi har elbelysning och farbara vägar.

Men ingenting av detta har kommit till utan eklångensbornas eget initiativ och arbete.

Eklångensborna har en gammal tradition av att organisera sig för gemensamma uppgifter.

I dag har vi en samfällighet för bredbandet, en vägförening och ett byalag.

”Eklångens byalag” bildades den 27/2 1983. Ordförande var Ulf Ekström, Smedjan, vice ordf. Bo Eklånge, Skogsgläntan, kassör Veronica Döös, Älgarne, sekreterare Anne-Louise Friberg, Ludvigsborg och vice sekr. Mats Önnesjö, Skogshyddan.

Sedan december 1982 hade det funnits en tillfällig styrelse som hade sett till att det blev hastighetsbegränsning till 50 km/timmen genom byn.

Det konstituerande mötet uppdrog åt styrelsen att ordna en lekplats och att se till att vägbelysningsarmaturen skulle bytas ut.

Här är byalagets första protokoll:

”Eklångens Byalags halvårsmöte protokoll 83 10 02

Ulf Ekström hälsade medlemmarna välkomna och berättade vad som hänt sen föreningen bildades för 10 månader sedan. Vi har fått hastighetsbegränsning på 50 km/h genom byn, beläggning på vägen en bit ner mot badet. Julfest, Valborgsfest och Midsommarfest har anordnats med goda uppslutningar. Vi har också fått igång några aktivitetsgrupper, Mats Önnesjö berättade lite om hembygdsforskningen. Ca 15 personer deltar och har träffats bl.a. vid Flättorp och studerat gamla kartor, några utflykter till olika platser har gjorts och i fortsättningen ska det bli någon form av grupparbeten.

Mary Wikström talade om en kurs i konsthistoria som pågår, 11 personer deltar och läser om konst från stenåldern till modern tid. Fortsättningskurs i vår är aktuell om intresse finns. Elvy Ekström berättade om friluftsgruppen som gjort promenader och cykelturer under våren och sommaren. En tipspromenad anordnades i våras och samlade ca. 30 personer. Elvy meddelade också att barnverksamhetsgruppen startar den 9:de Oktober. Några har deltagit i en bilreparationskurs som väntas fortsätta i vår.

Ove Eklånge talade lite om planen som han basar för. Den har jämnats till och ska utdikas mot åkern, några trån har fällts runt om. Gemensamma arbetsdagar har anordnats och fortsätter några lördagar framöver. Nästa år skall det på grus och det är tänkt att planen även ska kunna nyttjas till sommarbruk såsom till tennis och badminton.

Bo Eklånge pratade om en eventuell lekplats för byns barn, marken mellan sågen och järnvägen är aktuell. Badresor till Strängnäs badhus kommer att anordnas i vinter om intresse finns.

Festkommittén planerar en Luciafest med basar helgen före Lucia, även en julfest i Januari.

Ulf Ekström och Mats Önnesjö meddelade att de har skrivit en promemoria till Länsstyrelsen angående det trafikfarliga Högstenskorset, vilket det måste göras något åt.

På övriga frågor togs den lilla vägen som går från Koppartorps skola över åsen och ut på Högstensvägen upp. Vägen är i dåligt skick och det bör göras något åt den, arbetet får vi göra själva om tillstånd fås från Holmens bruk.

Mötet avslutades med att Åke Söhr sjöng till ackompanjemang av Bengt Högberg.”

Vägen Eklången-Högsten ingår nu i Sörmlands allmänna vägnät



Här har vägdirektör Nils Lenas klippt av det röda sidenbandet som symboliserade den nya vägens tagande i bruk Högsten—Eklången. Evenemanget skedde som synes inte under alltför högtidliga former.

Den lika vackra som ändamålsenliga vägen Högsten—Eklången med vidare anknäytningar till Ärla och Byringe vederfors på måndagen äran av att upphöjas till allmän landsväg. Då överlämnade nämligen Eklången—Högstens vägsamfällighet med — kan man anta — varm hand vägens vidare underhåll till vägförvaltningen, och vid en enkel ceremoni mottog vägdirektör Nils Lenas uppdraget.

Den aktuella vägsträckningen är 6,5 km. lång och förblnder länsväg 221 Malmköping—Strängnäs med Eklången via anknäytningen vid Högsten. I vägsamfälligheten har ingätt fyra större delägare, nämligen

Holmens bruk, domänverket, Eklångens gård och Röhls gård. Vägbygget påbörjades den 11 april 1957 och har sedan med avbrott då och då pågått till nu. Kostnadsberäkningarna rörde sig från början om cirka 170.000 kr., men den summan har man för ovanlighetens skull icke uppnätt; i färdigt skick lär vägen kosta ungefär 140.000 kr. Den Ärliga kostnaden har beräknats

till cirka 7.000 kr. eller i runt tal 1.000 kr. pr kilometer.

Efter ceremonien vid Högsten och en kort formell inspektion samlades vägsamfällighetens medlemmar liksom vägförvaltningens tjänstemän till en gemensam lunch på Malmköpings Wärdshus, där den slutliga avvecklingen av vägföretaget skedde för samfällighetens del.



I utdömda Eklången spirerar hoppet – igen

Eklången, en gång ett blomstrande litet samhälle med tre affärer, egen järnvägsstation, post, sågverk, trädgårdsmästare och allt vad dåtidens människor behövde, började liksom en mängd likadana samhällen runt om landet att räknas ut i slutet av 1960-talet. Just då pågick den senaste stora svenska folkflyttningen in till storstäder som intensivast och ingen trodde att ett samhälle som Eklången skulle kunna fortsätta existera. Men idag verkar utvecklingen ha vänt i det lilla samhället 25 km sydöst om Eskilstuna, långt ute i storkommunens periferi.

Eklången hann aldrig avfolkas helt och som så många andra gånger är det människor utifrån som hjälpt till att återuppväcka intresset för hemorten hos de som resignerat när det gällt gemensamma arrangemang, framtiden m m.

– Jag och Mats har pratat om någon form av förening i flera år men strax före jul förra året fick vi chansen att slå till. Gensvaret hittills är väldigt positivt.

Byalag

Berättare är Ulf Ekström som tillsammans med Mats Önnesejå fått igång en förening, ett byalag för Eklångsborna. Ja, man har varit så ambitiösa att föreningen även omfattar landsbygden runt omkring själva "byn" Eklången.

Livaktigt

– Mina första kontakter med Eklången sträcker sig långt tillbaka i tiden, cirka 25 år. Då var det här ett ytterst livaktigt samhälle, säger Mats Önnesejå som från början varit sommarvärd men nu bor mer än halva året i ett gammalt torp.

– Mina första kontakter med Eklången sträcker sig långt tillbaka i tiden, cirka 25 år. Då var det här ett ytterst livaktigt samhälle, säger Mats Önnesejå som från början varit sommarvärd men nu bor mer än halva året i ett gammalt torp.

Ingen grönavägen förening

Det låter nästan som ett eko av gröna vägen?
– Visst kan det uppfattas så. Lite av gröna vägen finns det väl i det hela men motiven till föreningen var andra, menar Ulf Ekström.

Han och Mats lyckte att det fanns för lite gemensamt systemläggnings, sammanhållningen kunde vara bättre och det fanns ingen sammanslutning som tog tillvara invånarnas intressen.

Gensvar

– Vi resonerade om fotbollsplan, tennisbana, studiecirklar och en hel del annat som kunde intressera både äldre och yngre.

Gensvaret på det första mötet och uppropet till föreningen var fantastisk. Inom området finns cirka 125 fastigheter med bostad befolkning och en 25–30 sommarstugor. Befolkningen är en blandning av "gamla" eklångs-

bor, nyinflyttade och sommarvärdar, mest från Stockholm.

120 medlemmar

Vi verkar ha nått ut till alla kategorier och har redan omkring 120 medlemmar, berättar de två initiativtagarna entusiastiskt. Chansen till föreningen fick de genom en inbjudan från Filadelfia i Eklången att ta upp idén på en familjeträff.

– Sedan har det rullat på snabbt. Vi har varit med att ordna vägbeläggning genom samhället samt hastighetsbegränsning, säger Ulf Ekström som tror att mycket kan förbättras i Eklången bara alla jobbar för det.

Inga tidningar

– Vi saknar mycket, exempelvis något så naturligt som att få morgontidningen på morgonen. Den kommer först med lantbrevbäraren vid lunchtid. Därför är det många som inte prenumererar på någon lokaltidning.

– Ideerna om självförvaltning ligger ju i tiden. Vi har dis-

få morgontidningen på morgonen. Den kommer först med lantbrevbäraren vid lunchtid. Därför är det många som inte prenumererar på någon lokaltidning.

– Ideerna om självförvaltning ligger ju i tiden. Vi har diskuterat gemensamma anläggningar som skridskobana, bollplan, lekplats och kanske en sommarkiosk, fortsätter Mats Önnesejå som själv leder en hembygdscirkel.

Påverka

Både han och Ulf Ekström poängterar att de tycker folk i småorter haft en alltför negativ inställning till möjligheterna att påverka sin egen framtid och omgivning.

– Här i Eklången har många haft och har säkert den uppfattningen att det råder byggnadsförbud, men det är ju helt fel. Något generellt byggnadsförbud finns inte, däremot en hel del problem, säger Ulf.

Han menar också att man måste försöka påverka kommun och myndigheter om man bor i en liten ort som Eklången. Annars blir man helt bortglömd.

– Ett tag trodde ju ingen att sådana här små samhällen skulle kunna existera.

Trots nästan total frånvaro av



– Visst går det att påverka även om man bor på en liten ort menar Ulf Ekström, en av "grundarna" av Eklångens byalag. 50 km hastighetsbegränsning genom samhället tog tre månader att få igen om.

allmänna kommunikationer, förutom skolskjutsar och annan kommunal service har det skett en inflyttning till Eklången och området runtomkring.

– Därför är många intresserade att vara med och försöka skapa förbättringar. Men de flesta, även vi, är medvetna om att vi knappast kan räkna med någon hjälp av kommunen. I det avseendet är vi fortfarande en utsläppt och får lita till egna krafter.

– Därför är många intresserade att vara med och försöka skapa förbättringar. Men de flesta, även vi, är medvetna om att vi knappast kan räkna med någon hjälp av kommunen. I det avseendet är vi fortfarande en utsläppt och får lita till egna krafter.

Politik?

När vi nu ska försöka ordna exempelvis bättre kommunikationer, bollplan m m. Kommer

det då inte in politik och motsättningar i det hela?

– Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och hittills har det accepterats när de funnits olika åsikter. Sedan tror jag att en sådan här sammanslutning inte får bli alltför stor för att kunna fungera bra, anser Mats Önnesejå.

På sin nacke har nu "byalaget" hastighetsbegränsning, isbana

hittills har det accepterats när de funnits olika åsikter. Sedan tror jag att en sådan här sammanslutning inte får bli alltför stor för att kunna fungera bra, anser Mats Önnesejå.

På sin nacke har nu "byalaget" hastighetsbegränsning, isbana (provisorisk), barngrupper, studiecirklar, gemensamt midsommarfirande m m. Vad finns för viktiga uppgifter i framtiden?

Hoppfullt

– En del är ju redan näm-

da. En viktig uppgift är kommunikationerna. Vi har en bussförbindelse i varje riktning på vardagar, på helgerna inga alls och genomförs en hotande nedläggning av tågstoppen i Årila kommer många sommarvärdar att få väldigt problem med sitt pendlande till Stockholm, säger de två optimisterna som varit med att vända en negativ trend mot något mer hoppfullt, aus och genomförs en notande nedläggning av tågstoppen i Årila kommer många sommarvärdar att få väldigt problem med sitt pendlande till Stockholm, säger de två optimisterna som varit med att vända en negativ trend mot något mer hoppfullt.

– Nästa år ska vi nog kunna ordna en lokal sommarkiosk här och sedan får vi se vad folk vill och orkar med, slutar "grundarna" av Eklångens byalag, nu med tio livaktiga månader bakom sig.

Ulf Ekström: Vi har lyckats med en hel del

– Jag tycker att vi har lyckats med en hel del under det gångna halvåret, säger Ulf Ekström, ordförande i Eklångens byalag. På söndagen träffades man i en gammal fabrikslokal i samhället för ett möte. Ett möte tio månader efter byalagets bildande.

Hur har arbetet förflutit? Vad förväntar man sig av hösten? Vilken fråga är viktigast idag?

– Tja, svarar Ulf Ekström. Frågan om en föreningslokal åt byalaget ser jag som en av de största. Men för den skull är inte lekplatsen eller isbanan mindre frågor.

Under hösten hoppas byalaget att byggnad av en isplan, som även kan användas som bollplan under sommarhalvåret, ska komma igång.

En lekplats är en annan viktig punkt. Den plats som är aktuell ägs idag av järnvägen. Men, det ska nog inte bli några problem att få köpa marken, tror Ulf Ekström.

– Jag har skickat brev, har ännu inte fått svar, men tror att det kommer snart.

Under hösten kommer barn-

verksamheten i byalagets regi igång. Varje söndag ska, enligt planerna, en buss gå till Strängnäs badhus. Nyligen har man även uppvakttat länsstyrelsen om en ombyggnad av den, enligt Eklångens invånare, livsfarliga korsningen Högsensvägen/Eklångsvägen, strax utanför samhället. Där är idag sikten så gott

som obefintlig.

Lokala kommunikationer på helgerna, har något ännu hänt på det planet?

– Nej, tyvärr. Men först vill vi se, undersöka vad vi själva vill, hur vi här i Eklången vill att det ska fungera. Sedan kan vi börja agera, avslutar Ulf Ekström.



– Där finns något intressant. Hembygdscirkeln studerar kartan över Eklången och deltagare är från vänster Ove Eklånge, Bo Eklånge, Mats Önnesejå, Sten-Olof Doos, Veronica Duss, Ann-Louise Friberg, Per Friberg, Lars Nilsson (skymd), Karin Persson och Nils-Åke Persson.



På söndagen samlades intrånarna i Eklången till byalagets möte. Från vänster: Erik Karlsson, Veronica Duss, Una Sandberg, Margit Arreback, Astrid Gradin, Mats Önnesejå, Marcus Persson, Ulf Ekström med dottern Jenny samt Märta Kårefäldt.

”Här gillar vi värmen”

Vill du uppleva en riktigt het sommar?

Åk till Eklången utanför Eskilstuna. Det är bevisligen Sveriges varmaste ort.

Det är SMHI i Norrköping som tillhandahåller beviset i sin sammanfattning i siffror av förra årets väder.

I den kommer nu Eklången för all framtid att stå på listan över väderrekord.

Första veckan i juli förra året hade nämligen ett envist högtryck parkerat över mellersta och södra Sverige och skapat en rejäl värmebölja.

32,8 plusgrader

Temperaturen kröp stadigt uppåt medan svenskarna pustade och stänkade i solgasset.

Och alla som mest svettigt var det faktiskt för invånarna i Eklången som ligger 2,5 mil sydost om Eskilstuna.

Olov Ehrlin i Eklången minns rekordsommaren

Där har SMHI en väderstation och den noterade rekordvarma 32,8 plusgrader.

– Jodå, nog var det varmt här i somras, fast mig gjorde det inget, jag gillar värme säger Eklångenbon Olov Ehrlin.

Längtar söderut

Fast den här dagen, 12 januari, finns inget som helst som pekar på att Eklången skulle vara Sveriges hetaste sommarort.

Vädret är trist och ruggigt. Det småduggar från grämulen himmel och snällblåsten viner längs den isiga landsvägen som snirklar genom samhället.

– Vintern gillar jag inte, då längtar jag bara söderut, till värmen, säger Olov Ehrlin.

Här bor 160 - 170 människor

mitt i hjärtat av Sörmland, med böljande åkrar och med granskog som kryper tätt in på husen.

Inga tomma hus

Förr gick järnvägstrafik rakt genom samhället men banan är nedlagd sen länge och bara den övervuxna rälsen minner om den forna tågtrafiken.

De senaste åren har en hel del barnfamiljer flyttat till Eklången och i dag står inga hus tomma berättar Olov Ehrlin som med sin fru Ingabritta bott 50 år i Eklången. De minns mycket väl förra sommarens värmebölja.

– Då satt vi mest ute på gården, berättar Olov.

– Det var jättevarmt, och det var jättelång sommar, det blev ju aldrig någon höst, säger Ingabritta.

Eklångenbon Mikael Hauk är väderobservatör åt SMHI. Mätstationen står ute på gården till familjens hus.

– Jodå, nog minns jag förra sommaren. Jag har märkt att i Eklången blir det väldigt höga temperaturer på somrarna. Och på vintrarna blir det lägre temperaturer än inne i Eskilstuna.

– Det beror nog på att Eklången ligger så till att luften står stilla över området.

Bra skörd

Han menar att man får gå tillbaka till 1947 för att hitta en sommar som var lika varm lika länge som förra årets.

Mikael Hauk är biodlare och förra sommaren minns han av ett alldeles speciellt skal.

– Då blev det den bästa skörden någonsin på min biodling, nästan tio ton. Ju varmare det är desto bättre jobbar bina.

Mats Östberg



L1

FOLKET Torsdag 13 januari 2000

ESKILSTUNA

Eskilstuna-Kuriren | MANDAG 11 augusti 2003



Många minnen | Byalaget hade uppmanat medlemmarna att leta i gömmorna efter gamla kartor, bilder och föremål med anknytning till Eklångens historia. Resultatet visades upp i lördags. Mats Onnesjö gladdes åt utställningen.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

Eklången mindes svunna tider

Byalagets 20-årsjubileum firades med aktivitets



BOSSE GÖRANSSON och Mats Önesjö studerar en gammal karta över Eklången som visades på utställningen.

Lugnet och närheten till naturen är det som lockar människor att bosätta sig i Eklången utanför Eskilstuna.

– Här finns många tillgångar – natur, ett lugnt tempo, trygghet och närhet till människor, säger Tommy Eklånge, ordförande i byalaget i Eklången.

Byalaget fyller 20 år i år och det firade de 120 medlemmarna i lördags med en rad aktiviteter.

I ett gammalt stor hus mitt i byn som tidigare var en filadelfiakyrka hade byalaget ställt i ordning en utställning som bygdens folk lånar material till.

Där visades bland annat gamla kartor över trakten, bilder, vykort, reklamskyltar från en numer nedlagd lokal affär och tidningsartiklar om Eklången som hämtats från Folket och Eskilstuna-Kuriren.

Från den gamla filadelfiakyrkan utgick också en tipspromenad som besökarna kunde gå.

På kvällen samlades medlemmarna i byalaget till festmiddag i logen vid Flåtörp där gästerna dessutom bjöds på underhållning av trubaduren Ove Engström.

I dag bor cirka 80 personer permanent i Eklången, dessutom finns många som har fritidshus Eklången men som inte är folkbokförda där.

Många Eklångenbor har först bott där bara på somrarna men senare flyttat dit för gott. Så är det för Bosse Göransson och Mats Önesjö. Bosse Göransson bodde i Eklången på somrarna från mitten av 80-talet fram till mitten av 90-talet. 1999 flyttade han dit för gott. Nu pendlar han till jobbet i Botkyrka utanför Stockholm.

Lugn och närhet

Mats Önesjö kom till Eklången som sommarboende redan 1958 och sedan 1989 bor han där permanent.

Båda uppskattar framför allt lugnet och närheten till naturen med Eklången.

– På senare tid har det flyttat hit en del barnfamiljer, både till fritidshusboende och permanentboende, några av dem har flyttat hit från Stockholm, berättar Tommy Eklånge.



MATS ÖSTBERG

016-17 75 62

mats.ostberg@folket.se



TOMMY EKLÅNGE, ordförande i byalaget i Eklången, arbetar med att stärka samband med byalagets 20-årsjubileum.



GAMLA KLASSBILDER från Koppartorps skola visades på utställningen



1993

Foto från Byalagets 10-årsmöte den 14 mars 1993 med cirka 53 deltagare. Möteslokalen är församlingshuset i Björkgläntan.

Valborgs- och midsommarfirandet var Byalagets stora evenemang under åren och Gunnar Tegnehag på Ekenlund upplät tomten för dessa fester som vid något tillfälle samlade 300 besökare. Antalet medlemmar i byalaget var omkring 130.

Konfrancier på den tiden var Sten Olof Döös som bodde i Älgarne.

Idag är det byalagets nuvarande ordförande Tommy Eklänge som med bravur sköter den sysslan. ■



Villa-Pelle

I "Eklängen förr och nu" nr 2/ mars 2010, skrev vi om "Villa-Pelles villa". Där fanns villan avfotograferad. Men här kommer ett foto på "Villa-Pelle" själv. Så här såg han ut.

Fastighetsägareföreningen och vägbelysningen



Elon Andersson, Eklångens fastighetsförenings förste ordförande.

Före byalaget fanns det en fastighetsägareförening med Elon Andersson (far till Tommy och Bo Eklånge) som förste ordförande.

1962 agerade fastighetsägareföreningen för att ge Eklången vägbelysning.

I maj 1962 tecknade sig 23 fastighetsägare för varsin andel av anläggningskostnaderna för vägbelysning i Eklången. Totalkostnaden hade beräknats till 10250 kronor, vilket innebar 445 kronor



Sven Larsson, ordförande i fastighetsägareföreningen 1970-1977, samt Eklångens siste smed.

per fastighetsägare. (I dagens penningvärde cirka 4500 kr).

Pengarna gick till Älvkarleby Kraftverk som skötte anläggningsarbetet.

Sedan Andersson avstigit sig omval 1970 valdes Sven Larsson till ordförande.

Sedan Sven Larsson avled 1977 tycks föreningen ha självdött.

Elektrifieringen

Elektrifieringen av Eklången gick i etapper. Ännu 1945 saknade många elektricitet.

Klipp ur Strengnäs Tidning 16 mars 1945.

5767 1901
Elektrifieringen i Arla socken. Elektrifieringsberedningen tillstyrker hos kmt, att Eklångens elektriska distributionsförening, Eklången, får statsbidrag med 3,870 kr. för elektrifiering av Gustafsberg m. fl. platser i Arla socken. Kostnaderna för företaget äro 9,500 kr. varav konsumenterna kontant bidra med 860 kr. och företaget med lån på 4,770 kr. *16/3 1945*

Projektgruppen

Roland Arrebäck, 073-715 74 49 · arreback@comhem.se

Gunilla Björklund, 016-742 41 · ordochbild.gunilla@telia.com

Tommy Eklånge, 016-740 68, 0709-90 19 27 · eklanges.el@tele2.se

Björn Hallberg, 016-741 75 · bjorn.hallberg@d.lrf.se

Fred Hallberg, 016-742 73 · fred.hallberg@telia.com

Conny Hellström, 016-740 68 · conny_hellstrom@hotmail.com

Mario Matteoni, 016-742 41 · ordochbild.mario@telia.com

Mats Önneshö, 016-741 16 · mats.onnesjo@eklangen.se

Intresserad?

Du som är född och uppvuxen här i Eklången, eller bott här några år, har naturligtvis mycket att berätta, vart att dokumentera för vårt projekt. Varför inte börja med att skriva ner dina egna minnen?

Säkert har du också en del dokument som kan vara intressanta för projektet – foton, fastighetshandlingar, brev m.m.

Dessa vore också värdefulla att lägga in i vår växande databas om Eklången förr och nu. Vi scannar in dem så du behåller originalen.

Har du tips om personer som vi borde intervjua om hur det var i Eklången förr?

Kontakta någon i projektgruppen!

Mer om "Eklången förr och nu" finns på vår bloggsida på Internet.
Gå in på <http://eklangenfons.blogspot.com>

EKLÅNGEN FÖRR OCH NU • NR 4

Redaktör: Mario Matteoni. Layout: Gunilla Björklund

"Eklången förr och nu" är ett projekt inom Eklångens Byalag och stöds av pengar från EU, Leader Inlandet och Jordbruksverket.

